

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2019-2020

Verjaardagskalender:



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
12 Tim (gr.7) Willow (gr.1)	13	14 Maud (gr.2)	15	16	17	18
19 Marciano (gr.5)	20	21	22 Dani (gr.1) Nienke (gr.7)	23 Vera (gr.2)	24	25 Thomas (gr.4)
26	27	28 Yara (gr.1) Jolien (gr.4)	29	30 Thirza (gr.5)	1 Mateo (gr.1)	2 Joris (gr.1)
3	4 Tessa (gr.7) Juf Sanne	5	6	7	8	9
10 Amber (gr.3)	11	12	13 Rafaël (gr.3)	14	15 Jalaysa (gr.3) Jazz (gr.6)	16

Even bijpraten

Wij hebben het idee dat het thuisonderwijs goed draait. Er is veel contact via mail en telefoon tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Wij zijn enorm blij met alle foto's die we krijgen van onze hardwerkende leerlingen. Jullie doen het top!

In groep 6, 7 en 8 zijn we aan het experimenteren met o.a. Classroom, voor vragen, online uitleg en onderling overleg en gesprek. De bovenbouwleerlingen kunnen zich hierbij aardig goed zelfstandig redden. Voor de onderbouw is dit niet te doen wanneer de thuiswerkende ouders moeten helpen bij inloggen e.d. en dan hun eigen werkafspraken hierop af moeten stemmen. Wij begrijpen dat de kinderen elkaar missen. Is het daarom misschien een idee om in groep 1 t/m 5 een keer via de groepsapp (die in alle groepen door de groepsouder is gemaakt) binnen de groep te facetimen? Dit zouden jullie als ouders kunnen afspreken op een moment dat iedereen het past.

Leerlingen die ziek zijn, worden tijdens de 'gewone' schoolweken op school ziek gemeld. Het ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat scholen in deze periode niet de absentes en zieken hoeven te noteren. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn en daardoor zijn of haar schooltaak niet kunnen maken, dan is het juist wél handig dat de leerkracht dit weet. Dan is voor de leerkracht duidelijk waarom bepaald werk niet af is of niet is verstuurd. Wilt u daarom bij ziekte de leerkracht van uw kind daarvan op de hoogte stellen?

Van de bibliotheek ontvingen wij een link naar gratis e-books voor iedereen:

<https://www.jeugbibliotheek.nl/thuisbieb.html>

Het is ontzettend belangrijk, maar vooral ook leuk om veel te (blijven) lezen!

Jarige kinderen

Wij hebben de verjaardagskalender bovenaan de Nieuwsbrief weer aangepast.

Jarig zijn in deze periode is niet erg leuk: weinig of geen bezoek, niet op school kunnen trakteren, geen (fysieke) felicitaties van je vrienden, klasgenoten en leerkracht, geen feestje.

Denken jullie de komende weken ook even aan je jarige klasgenoten? Een kaartje of een appje is maar een kleine moeite!



Welkom

Joris wordt 2 mei 4 jaar. Normaal gesproken zou Joris al eens gezellig bij ons in groep 1 zijn geweest. Gelukkig krijgt ook Joris leuke opdrachten van juf Daniëlle toegestuurd. Wij heten jou van harte welkom bij ons op school, Joris! Een fijne tijd toegewenst op Het Mozaïek!

Opvang kinderen met ouder(s) in vitale beroepen

Zoals bekend kunnen ouders die werken in vitale beroepen zich melden (via: directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl) wanneer ze geen opvang voor hun kinderen hebben. Bij aanmelding ook graag een telefoonnummer doorgeven waarop u (of iemand anders) op de opvangdagen bereikbaar bent voor bijzonderheden. De opvang wordt gedaan door collega's van Het Mozaïek, De Hagenhof, Peuterpalet en BSO Acaciahof. Er wordt een gezamenlijk rooster gemaakt en per dagdeel zijn steeds twee medewerkers aanwezig.

Kinderen die klachten hebben als keelpijn, hoesten, verkoudheid en koorts mogen **niet** naar de opvang komen!

Bij de opvang zullen de kinderen ook aan de slag gaan met hun huiswerk. Graag taakbrief en (werk)boeken meegeven!

Na de persconferentie van 21 april zal er een besluit worden genomen over de mogelijkheden van noodopvang in de meivakantie.

Paasviering

A.s. vrijdag is het Goede Vrijdag. We gedenken op deze dag dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Maar Jezus overwon de dood en op de derde dag, met Pasen, vieren wij dat Jezus weer is opgestaan! Paasfeest, het belangrijkste feest voor ons als Christenen. Donderdag 9 april zouden wij met alle kinderen van school samen dit feest vieren. Om toch een beetje dit feest met jullie te kunnen vieren, delen wij hier een link naar een Paasviering. Deze link werd ons toegestuurd door Kwintesses, een uitgeverij van meerdere methodes voor godsdienstonderwijs, o.a. onze methode Trefwoord. De viering wordt op donderdag 9 april om 9.30 uur uitgezonden, maar ook later terug te kijken. Zie uitleg hieronder. De liedjes die gezongen worden kunnen vantevoren zelfs al geoefend worden.

Paasfeest, het feest van hoop, dat het altijd beter wordt, hoe donker het ook lijkt.

Hoe toepasselijk is het om dit feest nu in deze tijd te mogen vieren!



*Hij is opgestaan
Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft!*





Samen met uw kinderen Pasen vieren?
Dat kan met de online Paasviering van Kwintessens en Verus. De viering wordt uitgezonden op **donderdag 9 april om 9:30 uur** op de website www.kwintessens.nl/start en is daarna terug te kijken op Youtube.

Paasviering voor basisschoolleerlingen

Presentatoren **Elbert Smelt** (o.a. bekend van Topdoks) en **Rinke Verkerk** nemen de leerlingen mee door het Paasverhaal. Pasen is daarbij het feest van de goede hoop dat er altijd een nieuw begin mogelijk is - zelfs aan de donkerste nacht komt een eind.

Het programma:

- Welkom en aansteken van de paaskaars
- Samen zingen '[Het is Pasen](#)'
- Paasverhaal verteld door **Erik Idema** (uitgever Kwintessens)
- Samen zingen '[Doorlopend spoor](#)'
- Even actief! Samen iets doen.
- Samen zingen '[Als iedereen meedoet](#)'
- Verhaal '**Een kus voor Tibbe**'
- Gebed bij de paaskaars en afsluiting.

De viering duurt ongeveer 20 minuten.



Foto's schoolfotograaf

Wij kregen de vraag of de schoolfoto's al binnen zijn gekomen. Dat is nog niet het geval. Zodra we iets van Foto Koch horen, laten we het u weten.

Schoolreizen en schoolkamp

De schoolreizen stonden gepland voor dinsdag 19 mei, schoolkamp voor groep 7 en 8 was gepland op 18 t/m 20 mei. Wij hebben besloten om beide activiteiten in eerste instantie af te blazen. Ook als we 11 mei weer naar school mogen en ook al zouden allerlei maatregelen tegen die tijd versoepeld zijn, dan is het in onze ogen nog niet verantwoord om een week later met grote groepen kinderen te reizen. Of het uitstel of afstel is, daar kunnen we nu nog niets over zeggen. De tijd zal het leren.

Afscheidsmusical groep 8

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen maandag hun oefenboekje voor de musical gekregen. Ook al zijn de rollen nog niet verdeeld, de kinderen kunnen de teksten alvast doornemen en de liedjes kunnen heel goed thuis geoefend worden. Weer iets nieuws, weer iets leuks om naar uit te kijken! Wij hopen toch dat we dát feest met groep 8 wel kunnen vieren! Als het moet, bedenken we een alternatieve manier.

Tenslotte:

In de eerste plaats hopen wij dat iedereen aan de gezondheid van zichzelf en aan dat van een ander denkt.

Daarnaast hopen wij dat iedereen ook om elkaar denkt: Er zullen ouders en gezinnen zijn die het momenteel nog moeilijker hebben dan anders, bijvoorbeeld omdat de financiële mogelijkheden (nog) minder zijn geworden of omdat zij het moeilijk vinden om zich sociaal of emotioneel staande te houden in deze bizarre tijd. Wij hopen dat wij als 'Mozaïekers' dat van elkaar zien en hulp bieden waar dat nodig is. Op afstand zien of merken wij als team uiteraard lang niet alles. Laten we elkaars oren en ogen zijn en laat het ons weten wanneer wij als team iets kunnen betekenen.



Fijne Paasdagen toegewenst!

